



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus | Melkpad 12 | Hilversum | www.stvitus.nl | 035-6248009 | info@stvitus.nl

September 2018

NAJAARSTHEMA: 'HOE WEET JE DAT NOU?'



'Wat is waarheid?', vroeg de man, die over het leven moest beslissen van de mens die voor hem stond. Een ongrijpbaar mens, die toch gegrepen was door de machthebbers van zijn tijd. 'Ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid', had die mens zojuist gezegd. En daarbij had hij zich nog ingehouden: getuigen wilden best opschrijven dat hij daarvoor al eens had beweerd: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.' Geen geringe uitspraken, ze kunnen je zomaar het leven kosten...

In onze tijd ligt de waarheid aan alle kanten onder vuur; we leven in een wereld van fake news en 'alternatieve feiten', van manipulatie en leugens, waarbij iedereen zijn eigen waarheid lijkt te kunnen construeren en waarin advocaten alvast een voorschot nemen op een proces met 'de waarheid is niet de waarheid'.

(En terzijde: is het een straf of een eer van het noodlot, dat de naam van de man die de vraag 'maar wat is waarheid?' stelde, het heeft geschopt tot de geloofsbelijdenis, waardoor hij wekelijks door miljoenen mensen nog wordt uitgesproken?)

Maar als je de vraag losmaakt van de gemakzucht waarmee Pilatus hem stelde (de waarheid valt toch niet te kennen, dus doe vooral geen moeite...), dan kan het een intrigerend begin zijn van een gesprek. Ook in de kerk. Juist in de kerk.

Want we beweren nogal niet wat. We gebruiken niet nogal grote woorden als we proberen iets onder woorden te brengen van wat we dan maar kortweg 'ons geloof' noemen. Over leven en dood, hoop en troost, geluk en lijden. Maar 'Hoe weet je dat nou?' Je kunt de vraag op veel manieren stellen. Als manier om een gesprek dood te laten vallen (een doodoener) of juist als een oprechte vraag naar de diepere lagen van de ander: 'Hoe heb jij het geloof meegekregen, hoe heb jij het je eigen gemaakt en hoe leef jij nu met de twijfel en verwondering, met de hoop en vrees die het met zich meebrengt?' Dan wordt het een vraag die uitnodigt tot delen van wat je dierbaar is, een vraag waarmee je elkaar verder helpt.

Niet geheel toevallig is 'Hoe weet je dat nou?' ook de titel van het laatste oud-katholieke veertigdagenboekje en van een serie van vier EO tv-programma's die vanaf 9 september zullen worden uitgezonden, waar ondergetekende aan mee heeft mogen werken en die we kunnen gebruiken in de gesprekken. En als we deze vraag de komende maanden als thema van ons parochie-zijn nemen, kunnen we daarin misschien ook inspiratie vinden om met elkaar een gesprek aan te gaan, waarin weten en niet-weten samen op gaan.

Dio van Maaren

WAT HEBBEN ZE AAN ONS?

Column van de aartsbisschop



Zou Hilversum er anders uitzien als er geen oud-katholieke parochie was? Jazeker, de stad zou een fraai monument minder hebben aan het Melkpad. Maar zou het verder een verschil maken? Ze staat wel bekend als een open gemeenschap. Dat lijkt heel wat, maar wat betekent het eigenlijk voor de parochianen?

Ik stel trouwens dezelfde vraag naar ons allemaal als Nederlandse oud-katholieken. We staan bekend als katholieken met een open geest. Dat klinkt zeker mooi, maar is het meer dan een slogan? Als de winkel leeg is, dan kan het uithangbord nog zo mooi zijn dat het mensen naar de winkel lokt, maar de teleurstelling zal des te groter zijn als men vaststelt dat er eigenlijk niets te koop is. Het op peil houden van de voorraad en vooral van de kwaliteit ervan is een zaak van alle oud-katholieken. Dus ook: van alle Hilversumse parochianen.

Ik ben de laatste jaren in de Hilversumse parochie meermaals betrokken geworden bij gesprekken rond het nieuwe project dat door een groep van parochianen is aangebracht en door hen ook wordt gedragen. In goed overleg trouwens met het kerkbestuur en de pastores. Hun drive maakt mij enthousiast. Versta me niet verkeerd: het gaat er mij niet in de eerste plaats om dat er activiteit is in een parochie. Soms is rust noodzakelijk. Maar waar het mij wel om gaat is dat parochianen samen gestalte geven aan het soort van geloofsgemeenschap dat ons als oud-katholieken voor ogen staat: open-minded, betrokken op elkaar, waar bevrijding ervaren wordt, waar het goed toeven is en daarom ook aantrekkelijk voor anderen. Die gemeenschap krijgt gestalte in activiteiten, in samenzijn, in sfeer, in liturgie, enzovoort. Met zijn allen zijn de parochianen de bouwers van dat soort van 'alternatieve gemeenschap' waar inspiratie en leven te vinden is.

Zouden de Hilversummers niet blij zijn met dat soort van kerkelijke aanwezigheid in hun stad? Het is misschien in de seculiere media-stad nu nog wat veel gevraagd, maar ik ben ervan overtuigd dat een kennismaking met dat soort van kerk hen in elk geval weer opnieuw open zou kunnen maken voor het Goede Nieuws van het Evangelie. Aan dat soort van effect, weten wij dat we goed bezig zijn. Ook voor onszelf.

Aartsbisschop Joris Vercammen

ZEG, DIE PAROCHIEPLANNEN, HOE GAAT HET DAAR MEE?

In de wintermaanden van 2017/ 2018 kwam een groepje parochianen haast wekelijks bij elkaar om na te denken over wat een parochie is en zou moeten/kunnen zijn. Dit resulteerde in een stevig document, een opsomming van plannen en aandachtspunten, waarvan gedacht werd dat de St. Vitus parochie in Hilversum die ter hand zou moeten nemen om een levende, bloeiende parochie te worden.

Het parochieplan werd door kerkbestuur, aartsbisschop en parochianen besproken, gewogen, bediscussieerd en tijdens een gemeentevergadering in maart 2018 aangenomen. Vanaf die tijd wordt er door parochianen en pastores gewerkt aan de uitvoering van de inhoud van het plan. Veel denk- en regelwerk rond een bepaald onderwerp vindt plaats aan de werktafels. Een aantal van deze werktafels is om de week op de maandagavond in De Akker actief, andere hebben een alternatief ontmoetingsmoment. Maar wanneer dan ook, iedereen is uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Tijd voor een overzichtje van de stand van zaken.



De eerste hoofdstukken van het parochieplan gaan over pastoraat en gemeenschap. Over omzien naar elkaar. En (bijna) alles wat daar benoemd wordt heeft als prioriteit 'hoog'. Zo voelden we dat, al pratend in het najaar van 2017. Sinds januari komt een groepje mensen eens per twee weken op maandagavond bij elkaar. Om plannen om te zetten in concrete daden. Welkom daarbij, als u wilt aanhaken. Maghalie, Mariëtte (Smits), Laurette en Loes vormen samen met pastoor Wietse een kernteam gericht op pastoraat. Mensen die openstaan voor een verdergaand gesprek, daarbij vertrouwend op de aanwezigheid van God in ons midden. Wilt u ergens over doorpraten, spreek gerust een van hen aan of stuur een berichtje naar omzien@stvitus.nl. Samen met de bezoekersgroep wordt geprobeerd meer oog voor elkaar te hebben. Want met meer deelnemers kunnen vaker en ook meer mensen worden bezocht.

Nico Schoorl start op twee plaatsen een gespreks-groep rond de vraag die het komend halfjaar centraal staat in onze parochie: 'Hoe weet je dat nou?' In

Almere op een maandagavond, samen met Maghalie, in Hilversum op een dinsdagmiddag, samen met Margreet van de Water.

Ook 'Aan Tafel & Meer' - eten en vieren op zondagavond - gaat verder en datzelfde hopen we voor Rozen, Rumbonen en Rode Wijn, zo eens per zes weken. Wilt u uw huis een keer openstellen voor een RR&R vervolgentoegang na dienst en koffie, laat het ons weten! Bij zo'n ontmoeting mag wat verder en dieper doorgepraat worden. Over de dienst of misschien komt er wel iets heel anders opborrelen.

Verdere plannen: rond de advent- en veertigdagen-tijd mogelijk experimenteren met *Lectio Divina* bijeenkomsten. Een Bijbeltekst lezen, herlezen, overdenken, daar eventueel iets over uitwisselen en samen bidden. We hopen dat u ergens aansluit, meedoet en dat u ons weet te vinden als u iets wilt vragen of delen.

Laurette van Geene
omzien@stvitus.nl



Aan de tafel oecumene is nog niet zo veel gebeurd. Voor een deel komt dit, omdat de werkgroep voornamelijk uit één persoon, ondergetekende, bestaat en er best meer mensen mogen/ kunnen meedenken. Hierbij dan ook een oproep: wie het leuk vindt om mee te denken hoe we als parochie contacten kunnen onderhouden en eventueel kunnen samenwerken met andere Hilversumse kerken: meld je dan vooral aan!

De Hilversumse oecumene lijkt op een laag pitje te staan. Er wordt eens per jaar, samen met de Regenboogkerk en de OLV-parochie een gezamenlijke viering georganiseerd en er is een lokale Raad van Kerken, maar verder gebeurt er niet zo heel veel. Tegelijkertijd organiseren sommige Hilversumse kerken activiteiten die naar buiten toe gericht zijn en waar je gezamenlijk in zou kunnen optrekken. Hoe mooi zou het zijn als we op sommige terreinen met andere kerken kunnen samenwerken in activiteiten en we met meer 'smoel' naar buiten toe kunnen treden? Ook als je hierover ideeën hebt of suggesties: meld je dan bij ondergetekende. Alle input is welkom.

Marieus Mulder
oecumene@stvitus.nl



Een goede start om te beginnen met de groene kerk is inzicht krijgen in onder andere het energieverbruik. Dit is een heel werk met het doorspitten van facturen. De leerlingen van de school waar Jo werkt, krijgen dit schooljaar voor hun milieu-lessen het project om dit uit te zoeken voor onze kerk, De Akker en de pastorie, en om aan te geven welke verbeteringen gedaan zouden kunnen worden.

Als de voorraad koffie van De Akker op is, dan zal er fairtrade koffie ingekocht worden. Ook de nieuwe thee zal het fairtrade keurmerk hebben. Waar mogelijk zal ook gekeken worden naar de combinatie met biologische producten. Daarnaast is er een idee om een bijenkast te plaatsen op het terrein van de kerk. Er zijn steeds minder bijen, terwijl bijen zorgen voor bestuiving van veel planten en bloemen. Door hier een bijdrage aan te leveren, steunen we op een duurzame manier de natuur. We hebben nog veel ideeën die op de wat langere termijn wellicht uitgevoerd kunnen worden. Bovenstaande acties zijn relatief eenvoudig en snel in te voeren. We houden u op de hoogte.

Jo van Lemmen en Rachel de Moor
groenekerkerk@stvitus.nl

JONG

In de kinderkerk nemen we de kinderen mee in verhalen uit de Bijbel en met name in de verwerking wordt een link gelegd naar hun eigen leven. Op de laatste zondag voor de schoolvakantie zijn de kinderen lang in de kerk geweest. Ze hebben de opdracht meegekregen hun belevingen van de vakantie op de slingers van een vlieger te schrijven.

In de dienst op zondag 9 september komen we hierop terug. Tijdens de adventperiode wordt er een mooi project gedaan, waarvoor ook kinderen uit de buurt uitgenodigd worden. Het hoogtepunt is uiteraard de kinderkerstnacht! De catechese gaat weer verder en waar mogelijk sluiten we ook aan bij activiteiten van de landelijke kerk en/of in de regio. De jongeren zien en spreken elkaar in ieder geval aan de 'jongerentafel'. Vanuit de andere werktafels wordt gekeken hoe kinderen en jongeren hun deel kunnen hebben in wat bedacht en uitgewerkt wordt.



COMMUNICATIE

Vanaf het begin van de uitvoering van de plannen hebben we geprobeerd de communicatie een belangrijke plaats te geven. Met wekelijkse (in de zomer tweewekelijkse) digitale post, met deze 'papieren' Vitus, die we vier keer per jaar hopen te maken en met een vernieuwing van de website (verwacht: eind oktober), die het ook beter zal doen op telefoons en tablets. In het nieuwe 'seizoen' gaan we ook nog iets doen aan de redactie en vormgeving van het liturgieblaadje. Een kleine, maar gedreven redactie schrijft, verzamelt, redigeert en geeft vorm aan de interne uitingen van onze parochie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Marieus Mulder en Inge & Dio van Maaren. Daarnaast werken we aan de communicatie naar buiten: contacten met redacties van Hilversumse kranten en websites, advertenties en het maken van flyers en posters voor bijzondere activiteiten. Het is veel werk en als u mee wilt doen, laat het weten! redactie@stvitus.nl





Aan de werktafel Vieren is met een aantal parochianen nagedacht over wat aanspreekt in een viering: Wat betreft en raakt ons in de liturgie? Hoe komt het verkondigen tot zijn recht? De suggesties hierover variëren van kleine accenten tot andersoortige vieringen, van praktische aanwijzingen tot inhoudelijke opmerkingen. Zo zijn er ideeën doorgegeven voor de vieringen op 17 juni (St. Vitus) en de laatste zondag voor de zomervakantie, en ook hoe de foto-tentoonstelling betrokken kan worden in een preek. Inmiddels is er weer een liturgiecommissie die zich bezighoudt met de invulling en uitvoering van de vieringen. Koor, organisten, kinderkerk, pastores en leken, allerlei stemmen praten daarin mee. Vanuit de werktafel gaan we verder met de plannen. We werken toe naar een preek van de leek in het najaar en naar vieringen waarin muziek een nadrukkelijker rol heeft. Online houden we initiatieven van andere parochies en gemeentes in de gaten en wanneer mogelijk gaan we graag ernaartoe om ons te laten inspireren. Eigenlijk hebben we het gevoel dat we nog maar net begonnen zijn. Maandagavond 10 september staat er weer een werktafel gepland. Schuif aan, praat en denk mee. Mailen over het onderwerp mag natuurlijk ook.

Inge van Maaren
vieren@stvitus.nl

De werktafel Cultuur heeft als doel om door middel van culturele activiteiten een andere ingang te bieden tot levens- en geloofsvragen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gezocht naar kerkelijke en buitenkerkelijke partners en naar lokale activiteiten waar bij aangesloten kan worden. Met als intentie parochianen en niet-parochianen uit te nodigen, ruimte te bieden voor verdieping, elkaar te ontdekken en plezierig samen te zijn. Voor de afgelopen zomerperiode werkte de cultuurtafel het thema 'Voel je vrij!' uit in een expositie, bestaande uit door parochianen ingestuurde foto's. Anderen hebben daar via de wekelijkse nieuwsbrief een eigen reactie op gegeven. De tentoonstelling werd aangevuld met grote, in de kerk opgehangen vliegers, elk met een eigen thema. Eind augustus kwam de cultuurtafel weer bijeen om aan de plannen te werken voor het thema 'Hoe weet je dat nou?' Wat kunnen we realiseren, zowel financieel als praktisch? Voor veel culturele activiteiten zijn uiteraard de nodige handen nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. De cultuurtafel bestaat momenteel uit Anneke de Ridder, Monique Nieuwenhuizen, Margreet Vos-van Buuren, Hans Jans, Inge van Maaren en Marc de Groot. Mocht je willen meedenken, regelen of helpen, neem dan contact op met een van ons.

cultuur@stvitus.nl



VERBOUWEN

In de plannen is een belangrijk deel ingeruimd voor het verbouwen en aanpassen van de meest zichtbare delen van onze parochie: het kerkgebouw, de Akker en de parkeerplaats. Het is een ambitieus geheel van ideeën om ze bij de tijd te brengen en tot uitnodigende plekken te maken voor onze omgeving.

Tegelijk is dat een van de lastigste onderdelen: dit gaat heel veel geld kosten en waar halen we dat vandaan om die plannen te verwezenlijken? Een eerste ronde van de penningmeester langs de verschillende mogelijkheden leverde nog niet al te veel op. We zullen creatiever aan de slag moeten.

Samen met de commissie onroerend goed en financiën zullen we de komende maanden ons gaan beraden op de stappen die nodig zijn. Wie mee wil denken en doen: neem contact op met Dio van Maaren: dio@synccp.com



Wat bedoelen we dan eigenlijk met dat 'missionair dienen'? Dat we willen delen van wat we hebben. Hilversummers kunnen bij ons terecht, voor kleine en grote zaken. We stellen onze faciliteiten, gebouwen en geld ter beschikking. En we vieren feest. Missionair zijn is dus geen zeltjes winnen. Een eerste start hebben we gemaakt met het geslaagde Zomaerfeest waarbij we hebben kennisgemaakt met onze nieuwe burens en zij met elkaar. In november wordt hier een vervolg aan gegeven met een Sint-Maarten optocht door de wijk.

Inmiddels hebben we ook contact met twee partijen met wie wij mogelijk kunnen samenwerken. Een zorggroep is geïnteresseerd om een deel van De Akker

te gebruiken voor dagopvang voor demente ouderen. Er is een eerste kennismaking geweest en binnenkort gaan we kijken of we overeenstemming kunnen vinden. En recent hebben we kennis gemaakt met de buurtcoördinator van onze wijk. Zij zag op vele vlakken mogelijke samenwerking. Zo zou in De Akker een wekelijks inloopsprekkuur van de gemeente kunnen worden gehouden. Maar ook mogelijk hulp van een opbouwwerker van de gemeente bij het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Sint-Maarten optocht. Allemaal veelbelovend wat ons betreft. Wilt u meedenken? Graag! Opgeven bij Alice Parmentier.

missionair@stvitus.nl

VRAGEN DIE ER TOE DOEN

De kerk vertelt sprookjes. Zijn ze waar? En bidden helpt. Toch? Twee opmerkingen die zomaar gehoord kunnen worden ergens in Hilversum of Almere tijdens een bijeenkomst van de gespreksgroep over het thema 'Hoe weet je dat nou?' Er wordt nogal wat gezegd in zo'n kerk. In liederen, teksten, preken. Zelf neem je ook grote woorden in de mond, bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis, de liturgische gebeden, in gesprekken. De Heer is mijn herder. God is er, altijd.

Wat geloven we, wat denken we? En hoe weet je dat nou? In de komende acht maanden komen vragen vanuit ons eigen geloven en denken aan bod in de gespreksgroep die maandelijks bij elkaar komt. Wie ook meepraat is in ieder geval emeritus-priester Nico Schoorl. Samen met Maghalie Treffers (Almere) en Margreet van de Water (Hilversum) helpt hij het gesprek gaande te houden.

De eerste keer in Almere is op maandagavond 15 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste keer in Hilversum is op dinsdagmiddag 16 oktober, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op welk adres is nog niet bekend, dat wordt binnenkort vermeld in een nieuwsbrief. Aanmelden om mee te doen kan al via: omzien@stvitus.nl.



ALLER ZIELEN

'Vrede en eeuwige rust geve hun de Here God; en het licht dat altijd duurt moge over hen lichten.' Troostende woorden uit de liturgie op Allerzielen, gedachtenis van alle overledenen, op 2 november. Op vrijdag 2 november zal de kerk overdag open zijn om wie wil gelegenheid te bieden zijn/haar overledenen te gedenken. In stilte, in een gebed, door het aansteken van een kaars, het opschrijven van een naam. Evenals vorig jaar zal de dag 's avonds om 19.30 uur worden afgerond met een klein uur 'tijd om samen te gedenken'. Met woorden, beelden, gedachten en muziek wordt hieraan vorm gegeven. In de eucharistieviering op zondag 28 oktober waarin we Allerheiligen vieren, zal ook gelegenheid zijn om de namen van overledenen te noemen en een lichtje te branden.

GENERATIES VOOR VREDE



GENERATIES VOOR VREDE

Een Hilversumse
vredeswandeling

Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Met dat doel werd in 1981 door de Verenigde Naties 21 september als de Internationale Dag van de Vrede uitgeroepen. Jaarlijks organiseert PAX in de week van 21 september de vredesweek, een week in het teken van vrede, bezinning en actie. Dit jaar duurt die nationale Vredesweek van 15 tot en met 23 september en het thema 2018 is Generaties voor vrede. In de viering op zondag 16 september zal daar ook aandacht voor zijn. Later die dag vindt in het centrum van Hilversum een vredeswandeling plaats, waaraan iedereen kan deelnemen. Vorig jaar werd voor het eerst de Vredesweek in Hilversum georganiseerd, een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties in Hilversum, waaronder de Raad van Kerken. De gemeente Hilversum ondersteunt dit initiatief van harte. In de week vinden diverse activiteiten plaats. Op de site hilversum.nl vind je meer informatie.

Als oud-katholieke kerk participeren wij ook in de vredeswandeling op 16 september. In grote lijnen: de wandeling start bij het raadhuis op zondag 16 september om 15.00 uur met een openingswoord door burgemeester Broertjes en de kinderburchemeester Louise de Wit. Na een moment stilte bij het MH17 monument en een gebed van Universele Vrede gaat de tocht verder naar het Soefi centrum waar een gebed wordt voorgedragen met muziek. Via het Melkpad komt de wandeling aan bij onze kerk, waar ook een stop gemaakt wordt. Na het Spirituele Centrum (hoek Naarderstraat-Melkpad) gaat men over de Groest naar de Kerkbrink. Aldaar zal de nieuwe stadsdichter het vredesgedicht 2018 voorlezen. Rond 16.30 uur wordt de vredeswandeling afgesloten. Bij deze de uitnodiging en oproep om mee te lopen met deze vredeswandeling om zo samen met anderen het belang van vrede te ondersteunen.

(Waar de landelijke kerk raakt aan Hilversum)



SEMINARIEDAG IN HILVERSUM

Evenals andere opleidingen markeert het Oud-Katholiek Seminarie de opening van het nieuwe studiejaar met een bijeenkomst. Deze Seminariedag zal voor het studiejaar 2018 - 2019 plaats vinden in Hilversum. De formele opening wordt gehouden in De Akker op zaterdag 15 september en begint om 14.00 uur. Dr. Koenraad Ouwens verzorgt het openingscollege, getiteld 'Pierre-Jean-François Percin de Montgaillard en het ius liturgicum'. Op het programma staat verder een kort jaarverslag van rector Mattijs Ploeger (foto), een bijdrage vanuit de studenten en muzikale intermezzis. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Naast direct betrokkenen bij het seminarie wordt een ieder die belangstelling heeft voor deze Seminariedag van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

LEZERS ONTMOETEN SCHRIJVERS

'Mensen vonden het een helder en duidelijk verhaal. Het was de kapstok voor een gesprek over hoe mensen zelf in het geloof staan.' Aldus een reactie uit de parochie Amersfoort waar een hoofdstuk uit het dit voorjaar verschenen boek 'De Oud-Katholieke Kerk van Nederland' in een groep besproken werd. Wat geloven oud-katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Vragen die na het lezen van het boek mogelijk een antwoord hebben gekregen. Voor wie nog vragen heeft en/of voor wie het onderwerp interessant vindt, organiseert de landelijke kerk twee avonden waarop u met auteurs van het boek in gesprek over de inhoud kunt gaan. Op 3 oktober kunt u in Haarlem (Kinderhuissingel 76) dr. Remco Robinson, dr. Mattijs Ploeger en prof.dr. Peter-Ben Smit ontmoeten, de onderwerpen zijn praktijk, geloofsleer en oecumene. Op 31 oktober gaan in De Akker in Hilversum drs. Wietse van der Velde, dr. Koenraad Ouwens en prof.dr. Jan Hallebeek graag met u in gesprek over kerkgeschiedenis, liturgie en kerkelijk recht.

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De toegang is vrij, er is mogelijkheid tot bijdrage in de kosten. Aanmelding: graag per email bij Peter-Ben Smit, p.b.a.smit@uu.nl.

Op zondag om de week worden in De Akker de tafels gedekt, pannen op het vuur gezet en de vorken en messen nog even opgepoetst om samen met wie wil - parochianen en niet-parochianen - te eten. Gewoon, omdat het goed is samen aan tafel te zitten. Vanaf 18.00 uur ben je welkom, de maaltijd begint om 18.15 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, richtbedrag 3,50 euro, en het is meer dan prettig als we weten hoeveel borden op tafel mogen staan. Graag aanmelden dus voor 17.00 uur op de vrijdagmiddag voor de Tafel-datum via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.

Na de maaltijd gaan we naar de kerk voor een klein viermoment dat om 19.30 uur begint. Alleen komen eten of alleen meevieren mag ook. De data van Aan Tafel & Meer staan in de nieuwsbrieven en op de website hilversum.okkn.nl. De eerstvolgende keer is zondag 16 september. Op 30 september staat de tafel in Almere, in Stadslandgoed De Kempphaan. Dat wordt carpoolen, Hilversummers!



AAN TAFEL
&
MEER

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland Een inleiding

Onder redactie van
Peter-Ben Smit

BOEKENCENTRUM

'HOE WEET JE DAT NOU?' IN HET ZIEKENHUIS

Tja, hoe weet je dat nou? Dan is een belangrijke vraag natuurlijk wat 'dat' is. Hoe weet je dat iemand van je houdt bijvoorbeeld? Hoe weet je eigenlijk dat er 'zwaar weer' aankomt? En hoe weet je nou dat er een God is die er voor je is, die zich om je bekommert?

'Hoe weet je dat nou', is een vraag die ik vaker hoor als ik aan het werk ben in het ziekenhuis. Naast het werk in de parochie, werk ik ook in het academisch ziekenhuis in Utrecht; als geestelijk verzorger. Daar spreek ik met mensen in moeilijke situaties. Deze zomer sprak ik vaak met een jonge man op de dialyse afdeling. Al sinds zijn vroege jeugd nierpatiënt. Heeft een moeilijk leven geleid. Als middelste zoon van een predikant vond hij zijn jeugd lastig. Mee moeten naar de kerk, stilzitten... Terwijl de gemeente van alles van 'de domineeskinderen' vond. Toen hij aan het eind van zijn puberteit kwam, had hij zijn draai niet kunnen vinden. Was van opleiding naar opleiding gegaan. Was aan coke verslaafd geraakt. Te jong getrouwd zoals hij zelf zegt, met de verkeerde persoon. Mooie momenten heeft zijn leven ook gekend, dat wel. Toen hij vader werd van twee dochters. Toen die na een vechtscheiding aan hem werden toegewezen. Iets waarvoor hij

hard had geknokt. Hij had het allemaal aardig op de rit gehad, toen er heuglijk nieuws kwam; er was een passende donornier gevonden! Dat was feest. Hij ging voor de transplantatie en de nier 'sloeg aan'. Maar toen sloeg het noodlot toe; hij kreeg een schimmel als gevolg van de transplantatie. Hij was erg met zijn geloof bezig. Toen ik hem ontmoette had hij het gevoel dat hij zich er misschien te snel van had afgekeerd. Het 'kind met het badwater had weggegooid'. Maar hoe weet ik nou of dat zo is? vroeg hij aan mij. Al pratend kwamen we er achter, dat het misschien niet de goede vraag was voor hem. Dat hij het jarenlang had geprobeerd zonder geloof, zonder God. Dat dat best wel aardig had gewerkt. Maar dat hij iets was blijven missen. En dat dat 'iets' hier in het ziekenhuis hem zo nabij was gekomen. Het antwoord op zijn vraag was eigenlijk heel eenvoudig. 'Ik weet het eigenlijk misschien wel niet...' zei hij op een keer. 'Maar zónder God werkt het niet voor mij, dat weet ik wel!'

Loes Berkhout

AGENDA

08 september	11.00 uur	Open Monumentendag
09 september	10.00 uur	Viering (en de kerk is weer terug!)
12 september	14.00 uur	Poetsen in de sacristie
15 september	14.00 uur	Seminarieoogstdienst in De Akker
16 september	15.00 uur	Vredesocht
16 september	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
30 september		Aan Tafel & Meer in Almere
07 oktober	10.00 uur	Oogstdienst
14 oktober	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
15 oktober	19.30 uur	Gespreksgroep Almere 'Hoe weet je dat nou?'
18 oktober	14.00 uur	Gespreksgroep Hilversum 'Hoe weet je dat nou?'
28 oktober	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
02 november		Allerzielen
11 november		Sint Maarten-optocht
11 november		Aan Tafel & Meer
19 november	19.30 uur	Gespreksgroep Almere 'Hoe weet je dat nou?'
20 november	14.00 uur	Gespreksgroep Hilversum 'Hoe weet je dat nou?'
24 november		Synode
25 november	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
2,9,16,23 december		Advent
09 december	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
17 december	19.30 uur	Gespreksgroep Almere 'Hoe weet je dat nou?'
18 december	14.00 uur	Gespreksgroep Hilversum 'Hoe weet je dat nou?'
21 december		Christmas Carols
23 december	18.15 uur	Aan Tafel & Meer
24 december		Kinderkerstnacht en kerstnachtviering

Pastoor Wietse van der Velde:

035-624 80 09

pastoor@stvitus.nl

Pastoraal werker: Loes Berkhout:

06-5194 7896

Website: hilversum.okkn.nl

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.

Redactieadres: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting voor de volgende 'papier Vitus': 7 november 2018.

Over deze uitgave: naast de wekelijkse digitale nieuwsbrief met voornamelijk actuele parochie-informatie brengen we graag deze Vitus uit: een uitgave op papier of als pdf met wat meer achtergrond en langetermijnberichten. Het is de bedoeling dat deze Vitus zo'n vier keer per jaar verschijnt. Vanwege (porto)kosten en duurzaamheid hopen we dat velen van u zullen kiezen voor de digitale uitgave. Mocht u willen wisselen van uitgave, liever digitaal dan in een envelop, geef dat dan door aan de redactie via redactie@stvitus.nl. Via datzelfde mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Behalve in nieuwsbrieven en Vitus zijn berichten over de parochie ook terug te vinden op website, Facebook en Instagram.

CONTACT
&
COLOFON